



Trianglar

BULLETIN

Nr. 186
December 2013

Att bygga det mänskliga livets tempel på nytt.

”Det var den bästa av tider, det var den sämsta av tider, det var en tid av visdom, det var en tid av dårskap, det var ett tidevarv av tro, det var ett tidevarv av klenro, det var en period av ljus, det var en period av mörker, det var en vår av hopp, det var en vinter av förtvivlan, vi hade allt framför oss, vi hade inget framför oss, vi var alla på väg direkt till himlen, vi var alla på väg direkt åt motsatt håll.” I första kapitlet av *Två städer* beskriver Charles Dickens målande artonhundratalet som en tumultartad period. Den definitionen kan lika gärna gälla vår egen tid. Man märker att mänskligheten är van vid kriser. Från punkt till punkt, från område till område och från berömmelse till berömmelse rör vi oss i en uppåtstigande spiral.

Under det att politiska, ekonomiska, och juridiska system, välstånd, utbildning, läkekonst och liknande har utvecklats över hövan de senaste hundra femtio åren finns det fortfarande saker som påbörjades under renässansen, som ännu inte slutförts. Att bygga upp det mänskliga templet igen är ett pågående arbete. Det manar alla människor av god vilja att tänka klart och kunnigt om världshändelserna, att stråla ut god vilja i omgivningen och att använda kraften i ett upplyst tänkande för att förändliga materien och materialisera anden.

Den sociala oro som skakade Europa under artonhundratalet finns nu i hela världen. Politiska system, ekonomiska modeller och sociala reformer granskas noggrannare av en alltmer upplyst allmän opinion. Det vimlar av frågor om lämpligheten hos våra institutioner att på ett adekvat sätt tjäna allmänheten. Och ändå är det bara ett fåtal som har en klar bild av hur vi praktiskt kan förankra de nya modeller eller former, som återspeglar impulsen från vattumannen. Dessa är samarbete, delaktighet och god vilja över hela världen.

Denna analys är lyckligtvis inte så skrämmande i ljuset av de enorma framsteg som visionärer, både grupper och enskilda, över hela jorden som samlas under fanorna för att demonstrera för mänsklig välfärd. Speciellt sedan början av förra århundradet har energin mot att återuppbygga den sociala ordningen, genom den goda viljans motiverande kraft, fått allt större dragningskraft. Kollektivt sett befinner vi oss nu vid en vändpunkt. Framför oss ligger de solbelysta högländerna i en värld baserad på andliga värden. Men denna får vi inte utan en bestämd mänsklig vilja. Och speciellt människor av god vilja ska arbeta med tålamod och ihärdighet mot dessa mål.

Precis som på Dickens tid befinner sig världen fortfarande i ett tillstånd av förändring. Men till skillnad från då, har erfarenheterna från det senaste seklet och bokstavligen talat, stridens hetta, arbetat fram en beslutsamhet hos människor av god vilja att förankra dessa nya upplysta former som motsvarar Faderns syfte.

Reflektioner

Återstoden av detta sekel måste användas till återuppbyggnad av det mänskliga templet, att ombilda människans livsform, att omdana den nya civilisationen med den gamla som bas och att omorganisera världstänkandet, världspolitiken, plus att omfördela världens resurser enligt det gudomliga syftet. Då och först då blir det möjligt att föra uppenbarelserna vidare.

Var vid gott mod för det finns inget verkligt nederlag för människoanden. Det finns inget slutligt utplånande av det gudomliga i människan, för det gudomliga stiger alltid segerrikt upp från helvetets mörkaste avgrund. Det är dock nödvändigt att övervinna den materiella naturens tröghet som ett gensvar på mänsklig nöd, och detta gäller såväl individer som de nationer som inte är sysselsatta med det väsentliga i situationen. Det finns tecken som tyder på att detta håller på att hända. Det finns ingen makt på jorden som kan förhindra människan att närma sig sitt förutbestämda mål, och ingen sammanslutning av makter kan hålla henne tillbaka.

Alice Bailey, Nationernas öde, p.64

Vår kultur befinner sig uppenbart i beråd. Många har föreställt sig ett sammanbrott i vår ekonomi. Vi har en storartad teknologi som är helt besatt av att bli rik snabbt, men är alltför taflig och övertung, och med alltför omänskliga värderingar... Ekologer börjar bli medvetna om hur ömtåliga ekosfärens levande organismer är... Våra svårigheter nu kanske bara är overtyren till den stora operan. Därför är det nödvändigt att se de aktuella händelserna och komplikationerna i ett vidare perspektiv, som intrikata komponenter i en enorm tavla. Det är alltför sangviniskt, alltför naivt att tro att vi bara kan lappa och laga och sedan gå vidare. Vi måste lära oss att livets mening inte är att bara skaffa mer ägodelar och tillfredsställa fler begär och påstådda brister. Vi måste förenkla våra

liv drastiskt och vara redo att släppa mycket av det vi nu så desperat håller fast vid. Värderingar och medvetande måste förändras, inte bara smak, beteende, mode, sociala strukturer eller politik.

George Trevelyan

Nationsbygget är en del av den övergripande evolutionen: människosjälens blomstring. Som sådant är det kontinuerligt och oundvikligen smärtsamt och utmanande. Världen karakteriseras fortfarande av klyftor, mellan nord och syd, rik och fattig, utvecklade och utvecklingsländer. Men trots detta blir världen mer och mer sammanhängande och ömsesidigt beroende. I en sådan värld där somliga nationer eller samhällen helt uppenbart gör större framsteg än andra uppstår förstås friktion. Som det ser ut, kan det gemensamma bästa bara garanteras när de svagaste och fattigaste utvecklingsländerna och samhällena inte negligeras utan får tillräcklig uppmärksamhet som medlemmar av samma mänskliga familj.

Val Usifoh

Om man ska kunna tjäna det allmänna bästa i en nation mer effektivt, måste styret vara fullt ut representativt, transparent och jämlikt. Nu och i en förutsägbar framtid, erbjuder demokratin det mest passande och attraktiva paradigmet för ett gott styre och sant nationsbygge. Detta förutsätter dock att man verkligen förstår och håller fast vid det underliggande och fundamentala principerna, etiken och demokratiska reglerna.

Harry Juwe

Det är en ny himmel och en ny jord som håller på att födas.

George Trevelyan

Planetens nätverk

Planetens nätverk av ljus, kärlek och tjänande förvandlar det mentala klimatet på vår jord. Det omorienterar mänskligheten mot andliga attityder och värderingar. De grupper och aktiviteter som vi rapporterar om i Bulletinen återspeglar olika aspekter av nätverket.

Informationskväll om Trianglar

I början av 2013 fick vi en rapport från Australien från en kvinna som ville berätta om sitt Triangelarbete.

”Det första informationsmötet om trianglar var i liten skala, fyra personer, men med en potential för tolv trianglar.

Efter välkomsthälsningen berättade jag hur kvällen var upplagd. Deltagarna fick varsin bunt informationsmaterial om Trianglar och en DVD, med Mantra för den nya världstjänargruppen och ett vykort med Den stora invokationen.

Två av deltagarna var redan med i en Triangel, men de delade gärna med sig av sina erfarenheter och ville lära mer. Efter att jag beskrivit den nya världstjänargruppens utveckling och roll i Triangelnätverket sade vi *Mantrat för den nya världstjänargruppen* för att skapa gruppharmoni.

Därefter tittade vi på DVD:n från Lucis Trust om Triangelarbete. Så följde diskussion om arbetet – varför, hur och när man utför det. Det var fint att höra från de två som redan är med i trianglar – de berättade om hur de arbetar, tidpunkt och favoritplats och varför de sätter värde på denna form för tjänande. Detta var bra och praktisk information för de nya.

Vi diskuterade Den stora invokationen - vad den är, var den kom ifrån och varför vi använder den. Sedan bildade var och en en triangel med två andra, visualiserade och sa tillsammans Den stora invokationen.

Över en kopp te och kex sa vår nybörjare att det var intressant, men att hon behövde tid att smälta allt. Kanske skulle hon prata med två grannar och eventuellt bilda en triangel med

dem.

Min plan är att hålla dess möten en gång i kvartalet, och hoppas att med bättre marknadsföring via flygblad, min hemsida, posters och Triangelinformationen nå fler. Jag funderar också på att informera i Radio Adelaide en gång i månaden. Det är en lokalradiostation, och där kan jag ta med information om meditation, kreativ visualisering, det nya grupparbetet och Triangelarbetet bland annat.

Triangelkvällarna är en del av min triologi möten här i Adelaide: Fullmåne, nymåne och diskussionsgrupp och Trianglar.”

Nätverket för utbildning om det andliga arvet

Nätverket för utbildning om det andliga arvet (SHEN) har till syfte att ge tillgång till tänkande och iakttagelser om sådana upplysta väsen, som tillbringat sina liv med att studera människans natur och hennes relation till universum.

SHEN arbetar i huvudsak med utbildning och man ger kurser för studier och forskning, publikationer, seminarier och konferenser av andlig natur.

Spiritual Heritage Education Network Inc.
408 Tamarack Drive
Waterloo, ON
N2L 4G6
Kanada
www.spiritualeducation.org
info@spiritualeducation.org

Att dela grupptankar

En gång om året brukar vi här i Bulletinen förmedla ett urval tankar om trianglar som skickats in av medarbetare från hela världen.

Igår fick jag med posten ett kuvert med Triangellitteratur.

Stort tack för att ni skickade det och tack för nyheterna om det arbete som gruppen utför.

Vi hoppas att denna service kommer att växa och att många kommer att gå med och meditera och att Den stora invokationen når ut till alla jordens hörn.

Kuba

Under högtidsveckan spred vi en massa information här i Nigeria om den nya världstjänargruppen och om högtidsveckan, information som går att ladda ner från nätet. Under triangelmeditationerna var serviceenheterna en del av jordens triangelnätverk. Vi tror att det var ett bra sätt att stimulera arbetet.

Nigeria

En dag växer det helt stilla fram i medvetandet att vi är just det ljus som vi så länge letat efter. När detta inträffar vänder vi oss åt alla håll, förbluffade. Och plötsligt är alla livsformer impregnerade ljusvarelser. Man saknar ord. Trådarna i våra trianglar blir elektrifierad rörelse bland relaterade medvetna ljus! ... Vi vet att vår ljusvarelse är styrd intelligens och omfamnande flödande kärlek.

USA

Uppdykande ur dagens sista triangel en känsla av lugn,

England

och den frid som övergår allt förstånd, sänker sig ner över självet. När jag kommer tillbaka i den mänskliga formens värld, av fasta, kompakta objekt och det oundvikliga engagemanget i jordiska åtaganden, lyfts tillvaron och själen är uppfriskad. Jag erinrar mig historien om zenmunken som under det han befann sig i djup kontemplation av en månbelyst himmel blev rånad på alla sina ägodelar. När han blev uppmärksam på detta av bekymrade människor, sa han bara: ”jag önskar att jag kunde ge dom den här vackra månen.” I dessa turbulenta tider känner man samma sak om triangelarbetets gåva.

England

Jag tackar alla mina medarbetare i triangelgrupperna för ert fortlöpande stöd för utsändande av energier av ljus och kärlek till alla delar av jorden.

Nigeria

Triangeln på tre personer återspeglar den gudomliga organisationen av vilja-kärlek-intelligens. Eftersom denna triangelrelation mellan tre personer i grunden är operativ, får dessa tre gudomliga kvaliteter större möjligheter att göra sitt arbete ofördärvade av det vanliga oljudet och dramat i mänskliga relationer. Relationerna i triangel-tjänandet är tyst och stilla och odramatiskt för ett syfte. När man intar den ståndpunkten tar man ett steg i försakelsens konst – att smida tre viljor ihop med den enda Viljan.

Trianglar är ett världstjänande där människor länkar sig samman i grupper om tre för att skapa ett Triangelnätverk på jorden av ljus och god vilja. Man använder en världsörn, Den stora invokationen, för att åkalla ljus och kärlek för att tjäna mänskligheten: Om du kontaktar Trianglar får du veta mera.

ISSN 1650-5255

Triangelbulletinen är till för människor av god vilja och kommer ut fyra gånger om året på danska, engelska, farsi, franska, grekiska, holländska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska. Trianglar är en av Lucis Trusts verksamheter, en välgörenhetsorganisation som arbetar för att främja goda relationer mellan människor. Triangelarbetet finansieras enbart

genom gåvor, och Bulletinen ges ut kostnadsfritt. Därför är varje gåva – stor eller liten – mycket välkommen. Gåvor till Lucis Trust kan sättas in på plusgiro 74267-6, då stöder du den internationella verksamheten. Om du vill bidra till att materialet kan ges ut på svenska kan du använda bg-numret i rutan längst ner.

För mer information:

TRIANGLES

Rue du Stand 40,
Case Postale 5323,
CH-1211 Genève 11,
Schweiz.

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
Storbritannien

120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
USA

www.triangles.org

Översättning, layout och utskick: Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar
Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: <http://www.goodwilltriangel.org>
E-post: info@goodwilltriangel.org Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvälltid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor. Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-1537